

Bockarna Bruse

Det var en gång tre bockar som hette Bruse. Det var Stora bocken Bruse, det var Mellanbocken Bruse och det var Lilla bocken Bruse. De åt och åt hela dagarna så allt gräset tog slut och de blev så hungriga. Det fanns mera gräs på ängen bortanför ån. Men för att komma dit var de tvungna att gå över bron och under bron bodde ett stort och elakt troll. De bestämde sig för att gå ändå.

Först gick Lilla bocken Bruse. Han gick genom skogen och till slut var han framme vid bron. Han klev ut på bron och det lät tripp-trapp-tripp-trapp när han gick. "VEM ÄR DET SOM TRIPPAR PÅ MIN BRO?" skrek trollet. "Det är bara jag, Lilla bocken Bruse" svarade Lilla bocken och han var så rädd att han skakade. "DÅ KOMMER JAG OCH ÄTER UPP DIG!" ropade trollet. "Nej, nej, ta inte mig" sa Lilla bocken. "Vänta en stund så kommer Mellanbocken. Han är mycket större och fetare än mig." Trollet funderade. "Hmmm. Låt gå då" sa han och kröp in under bron igen. Lilla bocken skyndade sig över bron, tripp-trapp-tripp-trapp, och kom fram till ängen och kunde börja äta av det feta gräset.

Sedan var det Mellanbockens tur. Han gick genom skogen och till slut var han framme vid bron. Han klev ut på bron och det lät tramp-tramp-tramp-tramp när han gick. "VEM ÄR DET SOM TRAMPAR PÅ MIN BRO?" skrek trollet. "Det är bara jag, Mellanbocken Bruse" svarade Mellanbocken och han var också så rädd att han skakade. "DÅ KOMMER JAG OCH ÄTER UPP DIG!" ropade trollet. "Nej, nej, ta inte mig" sa Mellanbocken "Vänta en stund så kommer Stora bocken. Han är mycket större och fetare än mig." Trollet funderade. "Hmmm. Låt gå då" sa han och kröp in under bron igen. Mellanbocken skyndade sig över bron, tramp-tramp-tramp-tramp, och kom fram till ängen och kunde börja äta av det feta gräset tillsammans med Lilla bocken.

Till slut var det Stora bockens tur att gå. Han gick genom skogen och till slut var han framme vid bron. Han klev ut på bron och det lät KLAP-KLAMP-KLAMP-KLAMP när han gick. "VEM ÄR DET SOM KLAMPAR PÅ MIN BRO?" skrek trollet. "DET ÄR JAG, STORA BOCKEN BRUSE" svarade Stora bocken och stod stadigt på bron. "DÅ KOMMER JAG OCH ÄTER UPP DIG!" ropade trollet. "JA, KOM DU BARA. JAG ÄR INTE RÄDD FÖR DIG. JAG HAR FYRA HÅRDA KLÖVAR ATT SPARKA DIG MED OCH TVÅ HORN, VASSA SOM SPJUT, ATT STÅNGA DIG MED" svarade Stora bocken. Trollet började klättra upp på bron. När han kom upp så sparkade bocken honom och stångade honom så han flög långt upp i luften och landade med en smäll och blev förvandlad till en sten.

Nu kunde Stora bocken fortsätta över bron och han kom fram till de andra bockarna och det feta gräset på ängen. Där gick de tre bockarna och åt och åt och levde gott i alla sina dagar.

Snipp, snapp, snut. Så var sagan slut!