

Guldlock och de tre björnarna

Det var en gång tre björnar som bodde i en stuga i skogen. Det var stora Pappa Björn, det var mellanstora Mamma Björn och det var Lilla Björn.

Varje morgon kokade Pappa eller Mamma Björn gröt. De hällde upp gröten i tre skålar, en stor skål till Pappa Björn, en mellanstor skål till Mamma Björn och en liten skål till Lilla Björn. När de hade gjort det gick de ut en liten runda i skogen för att gröten skulle svalna. Först gick Lilla Björn, sedan kom Mamma Björn och sist gick Pappa Björn.

En morgon när Björnarna var ute på sin vanliga promenad kom det en liten flicka och gick genom skogen. Hon hette Guldlock för hon hade så vackert guldlockigt hår. Hon kom och fick se björnarnas hus. "Åhh, vilken söt liten stuga" tänkte Guldlock. Hon gick fram och kikade in genom fönstret. "Där vill jag gå in" sa hon för sig själv. Hon gick fram till dörren och knackade på. Men björnarna var ju inte hemma så det var ingen som kom och öppnade. Då tog Guldlock tag i handtaget och öppnade dörren och klev in i stugan.

Med en gång när hon kom in kände hon hur gott det luktade. Hon gick fram till bordet och fick se grötskålarna. Hon plockade upp Pappa Björns stora sked och smakade på hans gröt. Men aj, aj, aj, hon brände sig på tungan för Pappa Björns gröt var alldeles för varm. Då gick hon runt bordet och plockade upp Mamma Björns mellanstora sked och smakade på hennes gröt. Men bläää, den spottade hon ut med en gång, den var alldeles kall. Till slut plockade hon upp Lilla Björns lilla sked och smakade på hans gröt. MMMM! Den var alldeles lagom varm och jättegod. Guldlock åt och åt tills gröten i den lilla skålen tog slut.

Nu var Guldlock mätt och behövde sätta sig och vila. Först klättrade hon upp i Pappa Björns stora stol. Men den var alldeles för hård. Då klättrade hon upp i Mamma Björns mellanstora stol. Men den var alldeles för mjuk. Till slut satte hon sig i Lilla Björns lilla stol och den var alldeles lagom för Guldlock. Men ack, ack, ack, när hon suttit en stund ramlade stolen omkull och gick sönder. Guldlock blev förskräckt och försökte laga den men det gick inte.

Nu började Guldlock att gäspa och hon kände att hon behövde lägga sig och vila en stund innan hon skulle gå hem igen. Hon gick in i ett annat rum där hon hittade tre sängar. Hon klättrade upp i Pappa Björns stora säng. Men den var alldeles för hård. Då klättrade hon upp i Mamma Björns mellanstora säng. Men den var alldeles för mjuk. Tills slut klättrade Guldlock upp i Lilla Björns lilla säng och somnade med en gång för den var alldeles lagom mjuk och precis lagom stor för Guldlock.

Där låg nu Guldlock och sov när Björnarna kom tillbaka från sin promenad. Först kom Pappa Björn, sedan kom Mamma Björn och sist gick Lilla Björn. När Pappa Björn kom in i huset såg han med en gång att "DET ÄR NÅGON SOM HAR SMAKAT PÅ MIN GRÖT". Och mamma såg att "Det är någon som har smakat på min gröt också". Och Lilla Björn sa "Det är någon som har smakat på min gröt också och ätit upp den!"

Nu fick Pappa Björn se att "DET ÄR NÅGON SOM HAR SUTTIT I MIN STOL". Och Mamma Björn såg att "Det är någon som har suttit i min stol också". Och lilla Björn sa "Det är någon som har suttit i min stol och gjort sönder den!"

Då gick Pappa Björn in i sovrummet och fick se att "DET ÄR NÅGON SOM HAR LEGAT I MIN SÄNG". Då skyndade Mamma Björns sig in till sin säng och fick se att "Det är någon som har legat i min säng också". Då sprang Lilla Björn in till sin säng och ropade "Pappa, mamma kom! Pappa och Mamma Björn skyndade sig till lilla Björns säng. "Det är någon som har legat i min säng och som ligger där än!" Just när björnarna stod runt sängen och tittade på Guldlock så vaknade hon. Hon blev så rädd att hon hoppade ur sängen, sprang genom huset, ut genom dörren, genom skogen och ända hem till sin mamma och kom aldrig mera tillbaka till björnarnas hus.

Snipp, snapp, snut. Så var sagan slut!